



**Nicolaïkerk**

Hemel en aarde  
beleven en bewegen

**Marcus**



**Vele leden,  
één lichaam**

*kennismaken*



programma najaar 2017



## ***Vele leden, één lichaam***

Voor u ligt de nieuwe V&T-folder. De oplettende lezer zal het onmiddellijk opvallen: het programma beslaat slechts een half jaar. Dat is geen toeval. Want we leven momenteel 'tussen de tijden'. Overigens is dat goed bijbels. De grote apostel Paulus laat niet na er op te wijzen dat de volgelingen van Christus leven tussen 'hemelvaart' en 'wederkomst', dat wil zeggen 'tussen de tijden'. En dat is nu precies de tijd waarin er iets heilzaams kan gaan gebeuren. Een verwachtingsvolle tijd voor de gehele aarde.

In het klein maken wij in Utrecht-Zuid iets soortgelijks mee, waar de wijkgemeenten van Marcuskerk en Nicolaïkerk zich opmaken om samen één gemeente te gaan vormen. Een en ander moet zijn beslag krijgen medio januari 2018. U zult daar vast nog veel over horen. Houdt u de periodieken in de gaten. In dit najaar willen we elkaar alvast ontmoeten en kennismaken tijdens verschillende activiteiten rond het thema '*Vele leden, één lichaam*'. We hopen uiteraard dat u hier ook in groten getale gebruik van zult maken!

Voor 2018 zal er dan te zijner tijd ook een nieuwe folder worden aangereikt. Voor nu wens ik u veel genoegen met het programma voor najaar en winter, zoals dat in het hierna volgende staat beschreven.

Commissie Vorming & Toerusting Marcuskerk & Nicolaïkerk

*Heeft u vragen of opmerkingen over het programma of een bepaalde activiteit dan kunt u ons benaderen via [vt@nicolaïkerk.nl](mailto:vt@nicolaïkerk.nl) of telefonisch via 06-44442706 (Adriaan Verheij)*

*Volg ons ook dit seizoen weer via Facebook en Twitter!*

## ***Zondag 1 oktober | Gezamenlijke dienst***

### **Marcuskerk**

In de aanloop naar het samengaan tot één Gemeente, vieren Marcuskerk en Nicolaïkerk in het najaar van 2017 al twee keer samen. De beide predikanten gaan daarin voor. Ook al hebben we veel gemeen, er zijn ook verschillen. Sommigen dingen wil je vast houden, andere dingen kun je best loslaten. Van twee kanten gaan we dit proces graag in, om te komen tot een eenheid-in-verscheidenheid. Of om het met Paulus te zeggen: *vele leden, één lichaam*.

Locatie: Marcuskerk

Aanvang: 10.00 uur

Voorgangers: ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven

## ***Maandag 2 oktober | Kring***

### **Leven met verschil (Jonathan Sacks)**

Vandaag de dag worden we eens te meer met de neus op de feiten gedrukt dat met elkaar samenleven nog niet zo eenvoudig is. Zeker nu er een tendens is om in deze angstige en onzekere tijden je vast te houden aan een identiteit waarmee je je afgrenst van anderen. Jonathan Sacks (geb. 1948), tot 2013 opperrabbin van Groot-Brittannië en de Commonwealth, schreef hierover een schitterend en meeslepend boek: *Leven met verschil*. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen. Hij publiceerde het in reactie op de aanslagen van 11 september 2001. Tegen de achtergrond van de kwesties rondom globalisering en de zogenaamde 'botsing der culturen', stelt hij zich de vraag: hoe kunnen wij als mensen vreedzaam samenleven. Sacks, een orthodoxe jood en tegelijk een wijze theoloog en filosoof, gaat diep in op de Bijbel. En meent hij: verschil, verscheidenheid is het kostbaarste en tegelijk meest bedreigde aspect van deze wereld. Het monotheïsme van de Bijbelse boodschap vereert de eenheid in verscheidenheid.

Locatie: Tuinzaal

Aanvang: 20.00 uur

## ***Maandag 23 oktober | Kring***

### **Leven met verschil (Jonathan Sacks)**

Tweede avond rond het boek 'Leven met verschil' van Jonathan Sacks.

Locatie: Tuinzaal

Aanvang: 20.00 uur

## ***Zondag 29 oktober | Gezamenlijke dienst & fototentoonstelling***

### **Nicolaïkerk**

De tweede gezamenlijke dienst van Marcus en Nicolaï gemeente, deze keer in de Nicolaïkerk. Na de dienst openen we een bijzondere tentoonstelling die gedurende de herfst en een deel van de winter te zien is in de Nicolaïkerk: 'Tussen hoop en vrees: christendom in het Midden-Oosten en de Kaukasus'. Aan de hand van 40 grote foto's krijgen we een indringend beeld van de omstandigheden waarin vele christenen leven. We zien hun hoop en hun moed, maar ook hun pijn en zorgen. De foto's zijn van begeleidende teksten voorzien. U heeft alle gelegenheid de foto's in alle rust te bekijken. Ook wordt een film vertoond met een interview met Jacques Mourad, een monnik uit Syrië, die gevangene was van zowel IS als het Syrisch regime. Aansluitend is er gelegenheid om in kleine kring nog wat na te praten.

Locatie: Nicolaïkerk

Aanvang: 10.00 uur

Voorgangers: ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven

## ***Maandag 30 oktober | Presentatie studieverlof ds. Dirk Neven***

### **Gij allen zijt immers één in Christus (Gal. 3,27-28)**

De apostel Paulus heeft een hele serie brieven op zijn naam staan. Moeilijke brieven ook. Paulus was dan ook een ontwikkelde Jood, maar wel één die goed doorhad wat er in de toen bekende wereld van de oudheid aan de hand was. Talloze sekten en 'nieuwe' religieuze bewegingen dienden zich aan. Vaak trokken deze zich terug uit de samenleving. En ook binnen de 'oude' religies, waaronder het Jodendom, zonderden velen zich af met een sterk besef van een eigen, onderscheiden identiteit. Dat alles riep, in ieder geval bij Paulus, een sterk gevoel van fragmentatie op. Mensen sluiten zich op in hun identiteit, praten niet meer met elkaar, weten elkaar niet meer te vinden. Hier zit duidelijk een parallel met de actualiteit van vandaag. Ds. Dirk Neven praat u bij over zijn studieverlof, en wat hij bij Paulus gevonden heeft voor de christelijke Gemeente hier-en-nu.

Locatie: Tuinzaal

Aanvang: 20.00 uur

## ***Dinsdag 7 november | Thema avond***

### **Godsbeelden delen**

Vele leden en evenzovele godsbeelden. Dat kan met motto voor deze avond zijn. De laatste jaren is door psychologen regelmatig onderzoek naar

godsbeelden gedaan. Geloof in God én gebrek aan geloof in God zijn een product van onze persoonlijke geschiedenis. In elke ontwikkeling die we doormaken wordt het godsbeeld opnieuw bewerkt.

Tijdens deze avond zullen we de psychologische laag van godsbeelden verkennen. Eerst wordt een introductie gegeven aan de hand van voorbeelden. Na de pauze is er ruimte om elkaars godsbeelden te verkennen en met elkaar te delen. Inleider van de avond is Arthur Hegger.

Locatie: Marcuskerk

Aanvang: 20.00 uur

## ***Maandag 13 november | Kring***

### **Leven met verschil (Jonathan Sacks)**

Derde avond rond het boek 'Leven met verschil' van Jonathan Sacks.

Locatie: Tuinzaal

Aanvang: 20.00 uur

## ***Dinsdag 21 november | Leerhuis liturgie & avondgebed***

### **Maaltijd van de Heer**

Op verzoek van velen staan we stil bij het hart van het Gemeente-zijn: de liturgie. Er gebeuren op zondagmorgen allerlei dingen, die omgeven zijn met schroom, en een geladen betekenis doen vermoeden. Maar waarom doen we wat we doen? Kan er een tipje van de sluier worden opgelicht, zonder dat het gehele 'geheim' wordt weggeven? Dit seizoen vervolgen we het Leerhuis dat we vorig seizoen in de Nicolai opstartten met avonden over de orde van dienst van een gewone zondagmorgen (oktober 2016), en het kerkelijk jaar en de feesten (november 2016). Alle avonden zijn ook nu weer goed los te volgen.

Locatie: Marcuskerk

Aanvang: 20.00 uur

## ***Dinsdag 28 november | Filmavond***

### **Adams æbler (Anders Thomas Jensen, 2005)**

Adams æbler (Adams appels) is een modern religieuze fabel over geloof en de strijd tussen goed en kwaad. Adam (Ulrich Thomsen), een neonazi, krijgt een taakstraf van 12 weken en wordt naar de priester Ivan (Mads Mikkelsen) gestuurd. Adam krijgt de opdracht een appeltaart te bakken met de appels

van de boom voor de kerk. De heel verschillende personages zijn tot elkaar veroordeeld. Of is er toch een gemene deler?

Voor iedereen die wil is er voorafgaand aan de film de mogelijkheid samen te eten en zo elkaar te ontmoeten en te spreken. De maaltijd start om 19.00 uur. Wilt u mee-eten dan graag opgave vooraf zodat we er voor kunnen zorgen dat er voldoende op tafel staat.

Locatie: Tuinzaal

Aanvang film: 20.00 uur

## ***Maandag 4 december | Kring***

### **Leven met verschil (Jonathan Sacks)**

Vierde en laatste avond rond het boek 'Leven met verschil' van Jonathan Sacks.

Locatie: Tuinzaal

Aanvang: 20.00 uur

**Vele leden, één lichaam**

***gezamenlijk programma Marcuskerk & Nicolaïkerk, najaar 2017***

**Zondag 1 oktober | Gezamenlijke dienst**

**Maandag 2 oktober | Kring (Leven met verschil)**

**Maandag 23 oktober | Kring (Leven met verschil)**

**Zondag 29 oktober | Gezamenlijke dienst & fototentoonstelling**

**Maandag 30 oktober | Presentatie studieverlof ds. Dirk Neven**

**Dinsdag 7 november | Thema avond (Godsbeelden delen)**

**Maandag 13 november | Kring (Leven met verschil)**

**Dinsdag 21 november | Leerhuis liturgie & avondgebed**

**Dinsdag 28 november | Filmavond**

**Maandag 4 december | Kring (Leven met verschil)**